

## Orde van dienst

Zondag 20 september 2020 om 10.00 uur  
in de Hervormde Kerk van Rijsoord

Deze dienst is onze startdienst, waarin wij een zegen vragen  
over al het kerkenwerk in het nieuwe seizoen



Thema: **HELP**

Voorganger : ds. A.H. Groen  
Ouderling van dienst : mevr. Ada Zwagemaker-Blonk

Organist : dhr. René Barnard  
Koster : dhr. Gert Verbeek



### Inleidend orgelspel

### Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

**Zingen:** Psalm 146 : 3 (Liedboek)

*Wij doen dit, indien mogelijk staande en blijven staan tot na votum en groet*

3 Heil wien Jakobs God wil bijstaan,  
heil die God ter hulpe riep.  
Want zijn heil zal niet voorbijgaan,  
God is trouw aan wat Hij schiep.  
Wat in hemel, zee of aard  
woont, is in Zijn hand bewaard.

### Stil gebed

### Votum en groet

**Zingen:** Gezang 44 : 2 (Liedboek)

2 Die eeuwig rijke God  
moge\_ons reeds in dit leven  
een vrij en vrolijk hart  
en milde vrede geven.  
Die uit genade ons  
behoudt te allen tijd,  
is hier en overal  
een helper die bevrijdt.

**Wetslezing** door Felicia: Deuteronomium 6 : 4 t/m 13  
(NBV vertaling-vers 4 gewijzigde vorm)

4 Hoor Israël, de Here is onze God, de Here is één. 5 Heb daarom de HEER, uw God, lief met hart en ziel en met inzet van al uw krachten. 6 Houd de geboden die ik u vandaag opleg steeds in gedachten. 7 Prent ze uw kinderen in en spreek er steeds over, thuis en onderweg, als u naar bed gaat en als u opstaat. 8 Draag ze als een teken om uw arm en als een band op uw voorhoofd. 9 Schrijf ze op de deurposten van uw huis en op de poorten van de stad. 10 Straks brengt de HEER, uw God, u naar het land dat Hij u zal geven, zoals Hij uw voorouders Abraham, Isaak en Jakob onder ede heeft beloofd. U krijgt daar grote, mooie steden, die u niet zelf hebt gebouwd, 11 huizen vol voorraden, die u niet hebt aangelegd, regenputten, die u niet hebt uitgehouwen, en wijnstokken en olijfbomen, die u niet hebt geplant. Als u daar in overvloed leeft, 12 zorg er dan voor dat u de HEER niet vergeet, die u uit de slavernij in Egypte heeft bevrijd. 13 Heb alleen ontzag voor de HEER, uw God, dien Hem en zweer alleen bij Zijn naam.

**Zingen:** Gezang 21 : 4 (Liedboek)

4 Hij is 't, die hemelen, zeeën en aarde,  
die al wat is tot aanzijn riep,  
de\_enige God die zijn macht openbaarde, -  
Hem is gehoorzaam wat Hij schiep.  
Hij, die het al heeft in Zijn hand,  
houd ook ons zwak geloof in stand.  
Halleluja! Halleluja!

**Gebet om de Heilige Geest**

**Kindermoment:**

Er is vandaag kindernevendienst voor de kinderen van 4 t/m 8 jaar.

David wordt geholpen door Achimelech - 1 Samuël 21

Ook thuis kan de kindernevendienst gevolgd worden!

Via [www.hervormdegemeenterijsoord.nl](http://www.hervormdegemeenterijsoord.nl) en dan via de link rechts (het plaatje) kom je bij een selectie van de les van deze week.



**Zingen:** Gezang 320 : 2 (Liedboek)

2 Kinderen van eenzelfde Vader,  
komt nu tesaam van zuid en noord.  
Van oost en west treden wij nader  
tot dit welaangename oord.  
Kracht van de jeugd,  
breng nu verheugd  
de stenen bij elkaar.  
God helpt u wonderbaar.



**Schriftlezing** door Julia en Leah: 1 Samuel 21 : 2 t/m 10 (NBV vertaling)

*David ontkomt met behulp van Achimelech*



2 David begaf zich naar Nob, naar de priester Achimelech. Deze kwam hem ongerust tegemoet en vroeg: 'Waarom bent u alleen, waarom is er niemand bij u?' 3 'Orders van de koning,' antwoordde David. 'De koning heeft me belast met een opdracht waarvan niemand iets mag weten. Mijn mannen wachten op me op een afgesproken plek. 4 Maar nu ter zake: wat hebt u in voorraad? Geef me vijf broden, of wat u anders

in huis hebt.' 5 'Gewoon brood heb ik niet,' antwoordde de priester. 'Ik kan u wel gewijd brood geven, maar alleen als uw mannen geen omgang met een vrouw hebben gehad.' 6 'Wij hebben zoals gewoonlijk de verplichting op ons genomen om ons van de omgang met vrouwen te onthouden,' antwoordde David. 'Altijd als ik er met mijn mannen op uit trek zijn wij en alles wat we bij ons hebben gewijd, zelfs als het een gewone onderneming betreft. Dus vandaag zijn we zeker gewijd.' 7 Daarop gaf de priester hem gewijd brood, want hij had geen ander brood dan het toonbrood uit het heiligdom, dat om de zoveel dagen wordt ververs.

8 Er bevond zich daar op die dag ook een dienaar van Saul, een zekere Doëg uit Edom, de opzichter van Sauls herders. Hij was daar vanwege een of andere verplichting aan de HEER.

9 'Hebt u hier misschien ook een lans of een zwaard?' vroeg David aan Achimelech. 'Ik heb niet eens mijn zwaard en mijn andere wapens kunnen meenemen, zo veel haast was er bij de opdracht van de koning.'



10 'Ik heb hier het zwaard van de Filistijn Goliat, die u in de Terebintenvallei verslagen hebt,' antwoordde de priester. 'Daar hangt het, achter het priestergewaad, gewikkeld in een doek. Als u wilt kunt u het meenemen. Een ander wapen is hier niet.' 'Zoals dit is er geen tweede,' zei David. 'Geef het mij.'

**Zingen:** Gezang 320 : 3 (Liedboek)

3 God wil aan ons telkens weer tonen  
dat Hij genadig is en trouw.  
Dat Hij met ons samen wil wonen,  
geeft ons de moed voor dit gebouw.  
Maar niet met steen  
en hout alleen  
is 't grote werk gedaan.  
't Zal om onszelve gaan.

## Preek: Thema **HELP**

**Zingen:** Opwekking 451

Ik hef mijn ogen  
op naar de bergen,  
waar komt mijn hulp vandaan?  
U bent mijn hulp, Heer,  
door wie de hemel  
en aarde zijn ontstaan.

Ik heb U nodig, God,  
want U bent al mijn hoop,  
U bent mijn kracht, mijn Heer.  
Dus ik vertrouw op U,  
dat U mij redden zult,  
geef mij Uw leven weer.

Ik hef mijn ogen  
op naar de bergen,  
waar komt mijn hulp vandaan?

**Gedicht** door Leah, Felicia en Julia



*Heer, U hebt ons leven  
nieuwe kans gegeven  
en het licht bij u vandaan  
wijst de nieuwe weg ons aan.*

*Vallen, opstaan, lopen,  
altijd blijven hopen,  
met de grote mensenstoet  
op weg U tegemoet.*

*Mens zijn tussen velen  
lief en leed te delen,  
hand in hand het goede spoor volgen.  
Jezus zelf gaat voor!*

**Gedenken**

*Wij doen dit, indien mogelijk staande en blijven staan tot na Gezang 392*

**Dhr. Arie Kuiper**

overleden 8 augustus 2020, in de leeftijd van 74 jaar

**Mevr. Elizabeth Kuiper-Lodder**

overleden 7 september 2020, in de leeftijd van 74 jaar

**Dhr. Bastiaan van Deelen**

overleden 8 september 2020, in de leeftijd van 91 jaar

**Zingen:** Gezang 392 : 1 (Liedboek)

1 Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt.  
De nacht valt in, waarin geen licht meer straalt.  
Andere helpers, Heer, ontvallen mij.  
Der hulpelozen hulp, wees mij nabij.

**Dankgebed**

-5-

## **Zingen:** Weerklank 439 : 1 en 4

*Wij doen dit, indien mogelijk staande en blijven staan tot aan het einde van de dienst.*

- 1 Heer, U bent mijn leven de grond waarop ik sta.  
Heer, U bent mijn weg, de waarheid die mij leidt.  
Uw woord is het pad. de weg waarop ik ga.  
zolang U mijn adem geeft, zolang als ik besta.  
Ik zal niet meer vrezén, want U bent bij mij.  
Heer, ik bid U, blijf mij nabij
  
- 4 Vader van het leven, ik geloof in U.  
Jezus, de Verlosser, wij hopen steeds op U.  
Kom hier in ons midden, Geest van liefde\_en kracht,  
U die via duizend wegen ons hier samen bracht;  
en op duizend wegen, zendt U ons weer uit,  
om het zaad te zijn van Gods rijk.

## **Zegen**

**We beantwoorden de zegen met:** Gezang 456 : 3 (Liedboek)

- 3 Amen, amen, amen!  
Dat wij niet beschamen  
Jezus Christus onze Heer,  
amen, God, Uw naam ter eer!

## **Uitleidend orgelspel**

*De stewards zullen u aanwijzingen geven voor het verlaten van de kerk.*

### **Aan de uitgang is er gelegenheid uw gaven te geven.**

*Collecteren in de dienst is niet toegestaan. Daarom hangt bij de uitgangen een collectezak, de opbrengst zal gelijkelijk verdeeld worden over diaconie en het college van kerkrentmeesters.*

Mocht u de orde van dienst niet mee naar huis willen nemen, doet u deze dan in het mandje bij de uitgang van de kerk.