



“Indien wij echter hopen op hetgeen wij niet zien, verwachten wij het met volharding.” – Rom. 8:25 (NBG vert. ‘51)

Rijsoord, week 24, zondag 11-06-2017

Welkom in onze kerk. Wij zijn blij u en jullie op deze zondag te mogen ontmoeten.

Diensten en samenkomsten

10.00 uur:	Dhr. M. van Welle uit Rotterdam-IJsselmonde Kindernevendienst: 4 t/m 9 jaar Nevendienst ⁺ : 9 t/m 12 jaar Bijbelgedeelte: Exodus 4: 1-31 Onderwerp: Het teken dat de Heer door Mozes spreekt
17.00 uur:	Ds. D. van Vreeswijk uit Zevenhuizen
Collecten:	Diaconie / Open Doors Kerkrentmeesters

Voorbede:

We bidden om Gods troost en nabijheid bij allen die slachtoffer zijn van, of een geliefde hebben verloren door geweld. We bidden en hopen dat het antwoord op alle geweld en destructiviteit in de samenleving, de genade, vrede en liefde van onze Heere Jezus Christus zal zijn.

Bloemengroet

De bloemen gaan als groet van onze gemeente naar:
Eva Huijser

Zieken

- Mevr. L.B. Legerstee-van Straten verblijft in Laurens Intermezzo Zuid in Rotterdam.
De revalidatie wil nog niet zo vlotten en een kaartje zal haar goed doen.

Postadres

- Laurens Intermezzo Zuid, Motorstraat 110,
3083 AP Rotterdam

Dankbetuigingen

25 jaar mochten wij getrouwd zijn. Overweldigend wat een vormen van verbondenheid die we hierbij vanuit de gemeente hebben ervaren. Heel hartelijk dank daarvoor.
Diny en Huib Mourik

Via dit bericht wil ik iedereen bedanken voor de vele kaarten en bloemen die ik mocht ontvangen na mijn verjaardag.

Met vriendelijke groet, Arie Burger

Hartelijk dank voor alle felicitaties en kaarten die we hebben ontvangen bij de geboorte van onze dochter Jackie. Het is hartverwarmend om zoveel medeleven vanuit de gemeente te ontvangen.

Hartelijke groet, Laurens & Anne Marije Baars

Fancy Fair

Het definitieve bedrag dat is opgehaald voor de Fancy Fair is € 15.500,-, een geweldig bedrag. € 9.300,- gaat naar de RRDF voor de school in India. En € 6.200,- is voor de jeugdzolder van onze Kerk. Waar een kleine gemeente groot in kan zijn, solidariteit en betrokkenheid. Hartelijk dank!

De Fancy Fair commissie

Inloopochtend

Op donderdag 15 juni wordt er weer een inloopochtend georganiseerd in “De Fontein”, van 10.00 tot 12.00 uur. Gezellig koffiedrinken of een spelletje doen, iedereen is van harte welkom! Indien u vervoer nodig heeft, kunt u contact opnemen met dhr. Wim IJsselstein.

Leeskring

De Leeskring is van start gegaan. We lezen het boek van dr. Maarten Wisse: Zo zou je kunnen geloven. Eerst denkt hij na over allerlei manieren van geloven: behoudend, evangelisch, modern etc. En vervolgens gaat hij dan het beste van alle stromingen zoeken om te komen tot een zo dicht mogelijk bij de Bijbel levende vorm. Van harte aanbevolen. Er is nog plek. Meldt je/U dan aan en ik zorg voor een exemplaar van het boek (€ 13,00). De eerst volgende keer is donderdag 15 juni 20.00 uur in de Pastorie.

Nacht van Gebed-Open Doors

Aanslagen in Egypte eisten de levens van zeker 45 koptische christenen. Niet alleen in Egypte is er veel geweld tegen christenen. Tienduizenden christenen in Irak sloegen op de vlucht voor Islamitische Staat. Ze wonen verspreid over de hele wereld. En in Nigeria werden opnieuw meisjes en vrouwen door Boko Haram ontvoerd. Wat is hun toekomst?

Dit is slechts een greep uit de nieuwsberichten van de afgelopen tijd. Het geweld tegen christenen neemt toe. We kunnen ons nauwelijks voorstellen wat voor impact dit heeft op de lokale kerk. Toch kunnen we een verschil maken in het leven van vervolgte christenen. Landsgrenzen en gevangensmuren belemmeren ons gebed niet! Uw gebed heeft impact op de vervolgte kerk! Bid mee tijdens de Open Doors – Nacht van Gebed die we organiseren in de Hoeksteen op 17 juni. Tijdens de bijeenkomst luisteren we naar verhalen en ondersteunen we de vervolgte christenen met ons gebed. Inloop, met koffie of thee vanaf 06.45 uur. We beginnen om 07.00 uur en sluiten af rond 09.00 uur met een gezamenlijk ontbijt.

Neem voor vragen contact op met: Ad Berkhout, email: apberkhout@live.nl

H.V.D.

Volgende week zondag, 18-06, wordt de koffie geschonken door Truus v.d. Pol en Corine v.d. Meer.

Jeugduitje: strandwandeling

Het is weer tijd voor een 15+ jeugduitje! Zaterdag 17 juni gaan we een strandwandeling maken waarna we met z'n allen genieten van een picknick. Hiervoor is het de bedoeling dat we allemaal wat lekkers meenemen. We vertrekken om 18.30 uur vanaf de kerk en rijden dan naar Hoek van Holland. Geef even door of je komt, wat je meeneemt en of je chauffeur wil zijn via erika-lev@hotmail.com. Vriend(inn)en zijn ook van harte welkom! Wij hebben er zin in! Jullie ook? Groetjes, de Jeugdraad

Gemeente middag

Op zaterdag 1 juli 2017 wordt er een gemeente middag georganiseerd. Wij verwachten u en jullie rond 15.30 uur in de Hoeksteen waar er voor ieder een hapje en een drankje klaar staat. Rond 16.00 uur beginnen we de activiteiten die onder meer bestaan uit een Bijbelquiz onder leiding van ds. Groen, een film/knutselhoek voor de kleintjes en een loungehoek voor de jeugd. Voor de allerkleinsten is er natuurlijk de mogelijkheid om in de oppasruimte te spelen. In de loop van de middag/avond is er een speurtocht in en om de kerk voor de jeugd en voor wie het leuk vindt om mee te doen.

Wilt u gezellig bijpraten in de Hoeksteen, omdat u elkaar ontmoeten belangrijker vindt dan actief bezig te zijn, dan kan dat natuurlijk ook. Rond 17.30 uur beginnen we aan een BBQ die verzorgd wordt door de organisatie, daarnaast is er een buffet met Oosters tintje. Uiteraard hoort er ook een toetjesbuffet bij. Voor het buffet willen wij u vragen om warme en koude gerechten, salades etc. mee te brengen voor ongeveer 10 personen. Maar bent u beter in het maken van een heerlijk toetje dan is dat ook prima. Het is niet verplicht maar.....wanneer ieder zo wat mee brengt moet het een schitterend en veelzijdig buffet worden. U mag de aankoopbonnetjes voor de ingrediënten overhandigen aan de organisatie om uw kosten vergoed te krijgen. De avond wordt om 20.00 uur afgesloten. Jong en oud is van harte uitgenodigd. Aanmelden kan via onderstaand strookje of mailen naar: apberkhout@live.nl

Verjaardagen 70+

Stuur eens een kaartje aan:

Mevr. J. Kooiman-Nouwen

Agenda		
datum	tijd	activiteit
Do. 15-06	10.00-12.00	Inloopochtend in De Fontein
	20.00	Leeskring in de Pastorie
Vr. 16-06	08.30	Schoonmaakploeg in De Hoeksteen
Za. 17-06	07.00	Nacht van Gebed in De Hoeksteen
	18.30	Vertrek strandwandeling Jeugd 15+
Zo. 18-06		Ds. A.H. Groen Bediening van de Heilige Doop aan Jackie Margje Baars Voorbereiding Heilig Avondmaal Koffiedrinken na de dienst
	10.00	
	17.00	Ds. J.W. Schellingerhout uit Zwijndrecht
	Coll.:	Diaconie & Kerkrentmeesters
Uitgangs	coll.:	Weekbrief

Uitdelen weekbrief en liturgie volgende week, 18-06-2017:

Truus v.d. Pol en Riet en Rinus van Campen (ruil)

Ik meld mij aan voor de gemeente middag op 1 juli en ik kom met nog.....volwassenen en.....kinderen.

Naam:

Ik zorg voor:

als onderdeel van het buffet.