



*“En het licht schijnt in de duisternis.” – Johannes 1: 5a (HSV)*

**Rijsoord, week 51, zondag 17-12-2017**

**Welkom** in onze kerk. Wij zijn blij u en jullie op deze 3<sup>e</sup> Adventszondag te mogen ontmoeten.

#### Diensten en samenkomsten

10.00 uur:	Ds. A.H. Groen – 3 <sup>e</sup> Advent Kindernevendienst: 4 t/m 9 jaar Nevendienst*: 9 t/m 12 jaar Bijbelgedeelte: Lukas 1: 39-80 Onderwerp: Maria en Elisabeth en de geboorte van Johannes
17.00 uur:	Ds. G.J. van Beek uit Nieuw-Lekkerland
Collecten:	Diaconie & Kerkrentmeesters

#### Kindernevendienst en nevendienst+

Geloven is... samen praten en zingen over Gods liefde!  
Maria en Elisabeth delen hun geloof in de komst van Gods Zoon. "En Maria bleef ongeveer drie maanden bij Elisabeth en keerde terug naar haar huis" (Lukas 1: 56).

*De derde kaars begint te stralen,  
het derde kaarsje van advent!  
Wij mogen aan elkaar verhalen  
dat God zich nader tot ons wendt.*

#### Voorbede gevraagd voor:

We bidden dat het Licht, de duisternis en de macht van het kwaad in ons leven of onze omgeving zal overwinnen.

#### Bloemengroet

De bloemen gaan als groet van onze gemeente naar:  
Fam. Groeneveld, Ridderkerk

#### Zieken

- Mevr. M. van Deelen-Stok, verblijft nog in het Rivas Zorghotel in Dordrecht.
- Mevr. Marjan Reedijk verblijft nog in het ziekenhuis.
- Mevr. M.C. van Driel-Huizer in Swinhove, Zwijndrecht, is herstellende van een longontsteking.
- Dhr. D. Batenburg, Ridderkerk, is met longontsteking opgenomen in het Maasstad-ziekenhuis.
- Mevr. M. Kok-Gouman, is weer opgenomen in het A.S.Z., locatie Dordwijk.

#### Postadressen

- Rivas Zorghotel, Albert Schweitzerplaats 20, 3318 AS Dordrecht
- Maasstadziekenhuis, Maasstadweg 21, 3079 DZ Rotterdam
- A.S.Z., locatie Dordwijk, Albert Schweitzerplaats 25, 3318 AT Dordrecht

#### Huwelijksjubilea

De heer J. van Rumph en mevrouw E.J. van Rumph-Eijkelboom, hopen op woensdag 20 december a.s. 45 jaar getrouwd te zijn. Wij feliciteren hen en allen die bij hen horen van harte met deze mijlpaal in hun leven. Wij hopen dat zij een fijne dag mogen hebben met elkaar en dat zij nog vele jaren voor elkaar gespaard mogen blijven, vergezeld van Gods onmisbare Zegen.

\*\*\*

Op donderdag 21 december a.s. hopen de heer M. van der Staay en mevr. H. van der Staay-van Ooijen de dag te gedenken dat zij 55 jaar geleden in het huwelijk zijn getreden. Wij feliciteren hen van harte met dit bijzondere moment in hun leven en wensen hen samen met hun kinderen en kleinkinderen een rijke dag toe. Ondanks de zorgen die er ook zijn, hopen wij dat zij nog goede jaren samen mogen ervaren, gedragen en gesterkt door Gods Zegen.

#### Collecte Kerstavonddienst zondag 24 december

Tijdens de Kerstavonddienst op zondag 24 december om 20.00 uur zal er een collecte gehouden worden. Deze diaconiecollecte zal bestemd zijn voor het plaatselijke diaconale werk. Als diaconie van de Hervormde Gemeente Rijsoord willen wij deze collecte bestemmen voor de voedselbank Ridderkerk. De voedselbanken zijn in het verleden ontstaan uit het gegeven dat er veel mensen in Nederland onder de armoedegrens leven. Deze mensen hebben de grootste moeite om elke dag een goede maaltijd op tafel te zetten. De voedselbank helpt de armsten hierbij door ze tijdelijk een voedselpakket te verstrekken. Om de zelfredzaamheid van deze mensen te vergroten, wordt er samengewerkt met organisaties die helpen om de financiële situatie weer op orde te krijgen. Zo ook in Ridderkerk, waar samengewerkt wordt met Schuld Hulp Maatjes. Om de ontvangers van een voedselpakket een goed pakket te kunnen geven wordt samengewerkt met bedrijven, winkels, particulieren en dergelijke. Ondanks dat de voedselbank veel eten krijgt, moet er toch weleens wat worden bijgekocht. Kunnen wij als Hervormde Gemeente Rijsoord de voedselbank een beetje helpen met het lenigen van de nood in Ridderkerk? Ja? Wij bevelen deze collecte van harte aan.  
De diakenen

#### Diaconiecollecte 25 december 2017

Geef hoop aan een kind in de knel en op de vlucht in en om Syrië. Op de vlucht met Kerst. Een schrikbeeld, maar voor meer dan vier miljoen Syriërs een feit. Zij ontvluchten hun thuisland om elders een veilig heenkomen te zoeken. De helft van hen is kind. Kinderen groeien op met dagelijkse angst voor geweld of hebben op de vlucht alles achter zich gelaten. Naast al het leed dat deze kinderen doormaken, staat ook hun toekomst op het spel. Door al het geweld zijn duizenden scholen verwoest en gesloten. Denk maar eens aan de televisiebeelden die voorbij kwamen. In de relatief veilige gebieden zijn de klassen door de grote toestroom van vluchtelingen juist overvol en is lesgeven haast niet mogelijk.

