



“Ik heb dit gezegd opdat jullie vrede vinden bij Mij. Jullie zullen het zwaar te verduren krijgen in de wereld, maar houd moed: Ik heb de wereld overwonnen.” - Johannes 16:33 (NBV)

Rijsoord, week 10, zondag 03-03-2019

Welkom in onze kerk. Wij zijn blij u en jullie op deze zondag te mogen ontmoeten.

Diensten en samenkomsten

10.00 uur:	Ds. A.H. Groen – 1 ^e Lijdenszondag Kindernevendienst: 4 t/m 9 jaar Nevendienst ⁺ : 9 t/m 12 jaar Bijbelgedeelte: Lucas 19: 29-40 Onderwerp: Jezus gaat naar Jeruzalem Koffiedrinken na de dienst
17.00 uur:	Ds. G.J. van Beek uit Nieuw-Lekkerland
Collecten:	Diaconie & Kerkrentmeesters
Uitgangs- collecte:	Voorjaarszendingscollecte

Kindernevendienst

Vanaf vandaag begint ons Paasproject. Hiervoor gebruiken we een andere methode, namelijk de Bijbel Basics lessen die uitgegeven zijn door het Nederlands Bijbelgenootschap. Het project heet “Locatie Jeruzalem”.

Op de jeugdzolder is er een plattegrond van de stad Jeruzalem. Elke week komt er een 3D-locatie op de plattegrond bij. En zo volgen we met de kinderen de Here Jezus op Zijn weg door Jeruzalem in de laatste dagen voor Zijn dood en Opstanding.

Vandaag - locatie stadspoort:

Leve de Koning die God heeft gestuurd!

Hoera, zing voor Hem en vier feest!

Hij rijdt op een ezel Jeruzalem in.

Dank God die steeds goed is geweest!

De leerlingen zingen, roepen het uit.

En anders dan juichten de stenen wel luid!

Voorbede:

We bidden voor de miljoenen mensen die door oorlog en machtsmisbruik honger lijden of geen veilige plek hebben om te leven. We bidden om Gods mededogen, macht en kracht en om een oplossing daar waar de situatie uitzichtloos lijkt.

Bloemengroet

De bloemen gaan als groet van onze gemeente naar:
Fam. Reedijk

Zieken

Dhr. Adrie van Helden, Hendrik Ido Ambacht, mocht weer thuiskomen na een operatie in het Albert Schweitzerziekenhuis in Dordrecht.

Dankbetuigingen

Hartelijk dank voor de mooie verjaardagskaarten.
Wil Burger

Voor de verrassing van heel veel kaarten met goede wensen die ik mocht ontvangen voor mijn verjaardag en eerder de feestdagen, zeg ik u allen heel hartelijk dank en wens u wederkerig Gods zegen toe.
R. Stiksma-van Splunder

40-dagenkalender 2019

De Projectgroep '40-dagenkalender' uit verschillende kerken van Ridderkerk heeft voor de komende 40-dagetiijd opnieuw een boekje samengesteld. Met dit boekje wordt u elke dag uitgenodigd tot bezinning, gebed en vieringen om toe te leven naar het Paasfeest; tevens bevat het boekje een leesrooster voor iedere dag in deze periode. De kalender begint op woensdag 6 maart (aswoensdag). Evenals voorgaande jaren zijn er in de 40-dagenperiode op de vrijdagen gebedsvieringen. Deze beginnen om 19.30 uur en zullen roulerend in de verschillende kerken worden gehouden; u vindt de aankondigingen in het boekje. De boekjes liggen op de liturgische tafel, de planken bij de uitgangen en op de tafel in De Hoeksteen. U kunt ze gratis meenemen.

Kerk-School-Gezinsdiensten

Tot op heden waren er steeds per jaar twee diensten die voorbereid werden met de christelijke basisschool de Klimop, de zogenoemde Kerk-School-Gezinsdiensten. Ons is recent door de school medegedeeld dat zij deze inspirerende diensten willen inperken tot één per jaar. De reden is dat de voorbereiding veel tijd kost en de leerkrachten willen dat graag zorgvuldig kunnen doen op school. In een gesprek met de school hebben we dit besluit niet kunnen ombuigen. Wij betreuren dit, maar wij zullen onze hartelijke medewerking blijven verlenen aan deze diensten die wisselend gehouden zullen worden in onze beide kerkgebouwen. Er zal dit jaar een dienst zijn op zondagmorgen 24 maart in de Hervormde Kerk en in het voorjaar van 2020 in de Opstandingskerk.
Ds. G.H. Offringa en ds. A.H. Groen

Berichten van de Zendings- en Evangelisatiecommissie

Vandaag is er de voorjaarszendingscollecte. Van harte aanbevolen. U kunt uw bijdrage ook overmaken op rekeningnr. NL 91 RABO 0355402246 van de kerkrentmeesters, onder vermelding van voorjaarszendingscollecte.

Op 11 april willen we weer gaan bloemschikken. U kunt u opgeven bij Klara van Gameren, email klara@hansgam.nl.

Een hartelijke groet namens de Zendings- en Evangelisatiecommissie

Diaconiecollecte 10 maart, binnenlands diaconaat

Bezoek vrijwilligers in gevangenissen.

Bijna 1.600 vrijwilligers van de Stichting Exodus ondersteunen jaarlijks 4.000 gedetineerden, ex-gedetineerden en hun familieleden. De – veelal uit kerken afkomstige – vrijwilligers zijn in veel gevangenissen in Nederland actief. Zij werken in één van de elf Exodus huizen binnen en buiten de gevangenissen. De collecte van 10 maart is speciaal voor de vrijwilligers die de gevangenissen bezoeken. Exodus biedt deze vrijwilligers voorlichting en training aan. De bezoeken in de gevangenissen en het onderhouden van contact tussen gedetineerde, vader of moeder is diaconaal van grote waarde. Veel gevangenen willen na het uitzitten van hun straf een nieuw leven opbouwen. Op eigen kracht blijkt dit erg moeilijk. Stichting Exodus, partner van Kerk in Actie, wil hen de kans geven voor een succesvolle terugkeer in de samenleving. Willen wij als kerk hen een steuntje in de rug geven? Geef dan in de collecte van 10 maart. De diakenen

Huiskringavond

Op zondag 3 maart is er weer een huiskringavond van de gemeente-groei-groep. We studeren uit het boek, "Luisteren naar de taal van de Bijbel". De ondertitel van dit boek is: Laat je leiden door de woorden zoals Jezus die leerde. En dat is precies wat we met elkaar willen doen. We willen met en van elkaar leren van de woorden die de Here Jezus tot ons richt. Met elkaar willen we, door te lezen, te luisteren en te praten groeien in geloof. Deze zondag gaan we praten over de betekenis van het Hebreeuwse woord Sjalom, U bent van harte welkom om met ons mee te denken en praten! We komen 1x per maand, op zondagavond, bij elkaar, bij één van de kringleden thuis. Op 3 maart bent u welkom bij Evert en Riet Bunt. Om 20.00 uur staat de koffie/thee klaar.

H.V.G. "Bid en Werk"

Hallo dames, woensdag 6 maart gaan we gezellig bloemschikken. Neemt u een potje o.i.d. mee om de bloempjes in te schikken en ook een schaar of mesje, eigen bijdrage € 3,--.

LENTE

*Als het voorjaar weer gaat groeien,
alles uit de winterslaap ontwaakt.
En de bloemen weer gaan bloeien,
wat mens en dier zo vrolijk maakt.
Voor niets wordt het ons gegeven,
de hele schepping krijgt een beurt.
Wat eens dood leek gaat weer leven,
als de natuur weer wordt gekleurd.
Uit niets begint zo elk wonder,
als blad voor blad dan weer ontluikt.
Het is en blijft steeds bijzonder,
als men opnieuw het voorjaar ruikt.
Om nieuw leven te beginnen,
doen alle dieren ook hun best.
Weer een partner te beminnen,
de vogels bouwen weer hun nest.
Heel de schepping en het leven,
gegeven als een onderpand.
Laten wij er toch naar streven,
dit te gebruiken met verstand.*

Truus Stok

Inloopochtend

Op donderdag 7 maart wordt er weer een inloopochtend georganiseerd in "De Fontein", van 10.00 tot 12.00 uur. Koffiedrinken of een spelletje doen, iedereen is van harte welkom!

H.V.D.

Volgende week zondag, 10-03, wordt de koffie geschonken door Truus v.d. Pol en Karin Verhoeven.

Verjaardagen 70+

Stuur eens een kaartje aan:

Fam. B. van Deelen-Stok

Agenda

datum	tijd	activiteit
Zo. 03-03	20.00	Huiskringavond bij Riet en Evert Bunt
Ma. 04-03	18.30-19.15	Catechisatie voor 13-16/17 jaar in de bovenzaal van de Hoeksteen
Di. 05-03	19.45-20.30	Catechisatie voor 17 jaar en ouder
	20.30	Belijdeniscatechese in De Hoeksteen
Wo. 06-03	19.30	H.V.G. "Bid en Werk" in De Hoeksteen
	20.00	Bijbel Gespreks Kring in de bovenzaal van De Hoeksteen
Do. 07-03	10.00-12.00	Inloopochtend in De Fontein
Za. 09-03		TOV-avond in Dordrecht voor de jeugd van 12-16 jaar
Zo. 10-03	10.00	Ds. A.H. Groen – 2 ^e Lijdenszondag Bediening van de Heilige Doop aan Esther van der Bent Koffiedrinken na de dienst
	17.00	Ds. M. Dubbelman uit Giessen-Nieuwkerk
	Coll.:	Diaconie/Binnenlands diaconaat Kerkrentmeesters

Uitdelen weekbrief en liturgie volgende week, 10-03-2019:

Marja Wols, Riet van Campen en Truus v.d. Pol