



“Hij werd veracht, door mensen gemeden, Hij was een man die het lijden kende en met ziekte vertrouwd was, een man die zijn gelaat voor ons verborg, veracht, door ons verguisd en geminacht”. - Jesaja 53:3 (NBV)

Rijsoord, week 12, zondag 21-03-2021

Diensten en samenkomsten

10.00 uur:	Ds. A.H. Groen – 6 ^e Lijdenszondag Na reservering (L t/m Z) en via Internet en Kerkradio! Kindernevendienst en Nevendienst+ Bijbelgedeelte: Johannes 15: 9-17 Onderwerp: Jezus houdt van zijn leerlingen
17.00 uur:	Ds. F.J. van Harten uit Scheveningen Na reservering (A t/m K) en via Internet en Kerkradio!

Voorbede:

Wij bidden voor de vorming van een nieuwe regering voor ons land. Dat wijze mensen ons land kunnen besturen in deze roerige tijden.

Bloemengroet

De bloemen gaan als groet van onze gemeente naar:
Fam. Van Nes-de Ruiter

Zieken

- Dhr. Wim Stolk mocht weer thuiskomen uit het ziekenhuis.
- Mevr. E. Jonker-Advokaat verblijft nog in het A.S.Z., locatie Dordwijk.
- Mevr. Jannie van Oudheusden was voor behandeling in het ziekenhuis, maar mocht weer thuiskomen.

Postadres

- A.S.Z. locatie Dordwijk, Albert Schweitzerplaats 25, 3318 AT Dordrecht

Huwelijksjubilea

Op donderdag 25 maart hopen dhr. A. van Helden en mevr. J.S. Van Helden-Derendorp de dag te gedenken dat zij 40 jaar geleden in het huwelijk zijn getreden. Wij feliciteren onze organist en zijn vrouw van harte met deze bijzondere dag in hun leven. Wij hopen dat zij, ondanks Corona, een manier mogen vinden om dit te vieren met hun kinderen en kleinkinderen. Voor de toekomst wensen wij hen Gods onmisbare zegen toe.

Op vrijdag 26 maart hopen dhr. A. Kooiman en mevr. T. Kooiman-Snel erbij stil te staan dat zij 50 jaar getrouwd zijn. Wij feliciteren hen en allen die hen lief zijn van harte met deze mijlpaal in hun leven. Wij hopen dat zij, ondanks de beperkingen van deze tijd, een fijne dag mogen hebben met elkaar en wensen hen nog gezegende jaren toe.

Openbare Belijdenis

In verband met Corona is de Openbare Belijdenis van het geloof uitgesteld tot Pinksteren, zondag 23 mei a.s.

Dubbel Feest

Het is voorjaar en de kerk mag weer iets open! En dan moet het nog Pasen worden. De narcissen die bloeien. Ze zijn overal in de tuin rond de kerk te vinden. De forsythia en de ribes dragen bij aan vrolijkheid van het voorjaar. De tuin- en klusploeg is na haar (verplichte) winterslaap weer begonnen. Nieuwe violen hebben zij weer in de bakken gepoot. Vorig jaar bleek dat we wat “uitgebloeide” bollen waren vergeten te poten. Dat deed pijn. We hebben ze alsnog gepoot in een bak met frisse nieuwe grond. De bak staat voor de fietsenberging met narcissen en hyacinten. Loop maar even achterom en je ziet ook hoe de tuin begint uit te lopen. Bij de fietsenberging kan je ook bollen achterlaten die in huis zijn uitgebloeid maar toch nog een nieuwe start in onze tuin verdienen.

Tuin- en klusploeg

Verjaardagen 70+

Stuur eens een kaartje aan:

Mevr. E.J. van Rumph-Eijkelboom

Agenda

datum	tijd	activiteit
Ma. 22-03	18.30	Catechisatie 14-16 jaar in De Hoeksteen
Di. 23-03	18.45	Catechisatie 17 jaar en ouder in De Hoeksteen
Zo. 28-03	10.00	Ds. A.H. Groen 7 ^e Lijdenszondag / Palmzondag Voorbereiding Heilig Avondmaal Na reservering (A t/m K) en via Internet en Kerkradio!
	17.00	Ds. C. Hendriksen uit Woudrichem Na reservering (L t/m Z) en via Internet en Kerkradio!

De kerkenraad wenst u allen sterkte toe in deze onzekere tijden. Neem uw verantwoordelijkheid in de omgang met anderen volgens de regels die de regering ons oplegt en laten we bidden voor elkaar!