

Hervormde Gemeente Rijsoord

Uitgave Kerkenraad Hervormde Gemeente Rijsoord
www.hervormdegemeenterijsoord.nl

Contactadres redactie: Anja Lagendijk, G. Flohilstraat 19, 2988 XE Ridderkerk (Rijsoord)
tel. 0180-426525 e-mail adres: k.lagendijk@wxs.nl
Inleveren van kopij: uiterlijk woensdagavond 19.00 uur

Voor berichten van ziekte, overlijden, geboorte etc.:
Jan Anninga, tel. 06-54666508, email scribakerkenraad@hervormdegemeenterijsoord.nl



“Wij weten dat wanneer onze aardse tent, het lichaam waarin wij wonen, wordt afgebroken, we van God een woning krijgen: een eeuwige, niet door mensenhanden gemaakte woning in de hemel.” - 2 Kor. 5:1 (NBV '21)

Rijsoord, week 7, zondag 08-02-2026

Diensten en samenkomsten

10.00 uur:	Ds. A.H. Groen uit Sliedrecht Er is Kindernevendienst voor 4 t/m 12 jaar
	Begroeten kerkgangers: Annette van den Heuvel, Eef van Neuren en Anneke Verhoeven
17.00 uur:	Ds. W. van Herwijnen uit Zwijndrecht
Collecten:	Diaconie & Kerkrentmeesters
Uitg. coll.:	Fonds Groot Onderhoud
10.00 uur:	Tienerkerk op de zolder van De Hoeksteen

Kindernevendienst

Jullie zijn het zout van de aarde, zegt Jezus. Jullie geven smaak aan de wereld en helpen voorkomen dat ze bederft. Maar dan moet je wel trouw zijn aan Gods geboden. Anders word je net als alle anderen: een flauw leven waarin Gods goedheid niet merkbaar is. Jullie zijn het licht voor de wereld. Wees je ervan bewust dat niet alleen God ziet hoe jullie leven. Of je trouw bent aan Hem. Ook de mensen om je heen zien wat jullie doen en laten. Brengen jullie Gods licht in hun leven? Geven jullie een goed voorbeeld? Gaan anderen door jullie denken: wat is het mooi een christen te zijn? Leven als zout en licht voor de wereld vraagt dat we Gods geboden serieus nemen en steeds nadenken hoe we een smakelijk en licht leven hebben tot eer van God.

Voorbede:

We bidden om kracht voor gemeenteleden van wie de gezondheid achteruit gaat en fysiek of psychisch steeds meer in moeten leveren. We bidden dat zij zich vast kunnen houden aan Gods perspectief op onze kwetsbaarheid: ons lichaam is tijdelijk, we krijgen een eeuwige woning van God, in de hemel.

Bloemengroet

De bloemen gaan als groet van onze gemeente naar:
Fam. J. de Jong-Tol

Zieken

- Mevr. M.A.C. (Tini) Tholenaars-Borsje verblijft in Verpleeghuis Swinhove in Zwijndrecht.
- Mevr. J.(Jannie) Oskam-van der Leer verblijft in Aafje Revalidatie Maasstad in Rotterdam.
- Mevr. A. Mourik-van Gent verblijft eveneens in Aafje Revalidatie Maasstad in Rotterdam.
- Dhr. A.J. (Aad) Zondervan zal a.s. donderdag een behandeling ondergaan in het Erasmus M.C. in Rotterdam. Als het goed gaat, mag hij vrijdag weer naar huis.

Postadressen

- Verpleeghuis Swinhove, Plantageweg 3, 3333 GZ Zwijndrecht
- Aafje Revalidatie Maasstad, Maasstadweg 2, 3079 DZ Rotterdam

Dankbetuiging

Beste mensen,
Dank voor de kaarten en telefoontjes die ik rond mijn operatie en herstel heb ontvangen. Dat werd gewaardeerd.

Groet, Hans Rijkeboer

Beroepingswerk- volgende stap(pen)

Zoals we u 2 weken geleden hebben mogen laten weten, heeft u bijna unaniem ingestemd met het voornemen van de kerkenraad om prop. G.T. van Lingen te beroepen in de vacature van predikant voor onze gemeente. Omdat er geen bezwaren tegen de gevolgde procedure zijn ingediend in de daarvoor geldende termijn, kunnen we nu dankbaar de volgende stappen aan u bekend maken:

- op D.V. zaterdag 14 februari a.s. zal een afvaardiging van de kerkenraad de beroepsbrief overhandigen aan prop. Van Lingen;
- dan start ook de termijn van 3 weken waarna uiterlijk een beslissing op het beroep bekend moet zijn;
- op D.V. zondag 1 maart a.s. zal prop. Van Lingen in de ochtenddienst bij ons voorgaan om aansluitend onder het genot van een kopje koffie kennis te maken met de gemeente;
- in de genoemde periode van 3 weken zal er een nadere kennismaking plaatsvinden met de kerkenraad en diverse commissies en zal de pastorie bekeken worden.

We hopen uiteraard op een positief vervolg maar bovenal bidden we dat het plan van de Heer van de kerk voor onze gemeente tot uitwerking mag komen. Mogen we ook op uw gebeden rekenen?

Namens de kerkenraad, Jan Anninga (scriba)

Diaconale collecte 15 februari voor het Corine Huys Hospice Het Corine Huys.

Een plek waar mensen in hun laatste levensfase in warmte, rust en waardigheid kunnen verblijven, omringd door liefdevolle zorg en aandacht. Het Corine Huys wil een plek worden waar afscheid nemen met aandacht en respect centraal staat. Niet in een klinische omgeving, maar in een huiselijke sfeer, midden in de eigen gemeenschap.

Op 11 november 2025 hebben Stichting Hospice Het Corine Huys en Lelie zorggroep (locatie Riederborgh) hun samenwerking officieel vastgelegd. Met deze overeenkomst zetten beide partijen een belangrijke stap in de verdere ontwikkeling en het aanbod van palliatieve zorg in Ridderkerk.

Vervolg Hospice Het Corine Huys

Een plek van rust en warmte

Paul Wols, bestuursvoorzitter van Stichting Hospice Het Corine Huys, vertelt: "Vanaf de start hebben we hier hard naartoe gewerkt. Het is geweldig om te zien hoe we het mooiste van twee werelden samenbrengen. We bouwen samen aan een plek die warmte en menselijkheid uitstraalt, precies zoals Corine dat zelf belichaamde. Ik kijk uit naar een fijne en vruchtbare samenwerking." Ook Onno Terpstra, locatiemanager van Riederborgh, benadrukt het belang van de samenwerking: "Door onze krachten te bundelen, creëren we een plek waar mensen de zorg en aandacht ontvangen die nodig is om de laatste fase van het leven zo goed mogelijk door te brengen. We werken vanuit onze christelijke waarden en staan klaar voor alle mensen met een palliatieve zorgvraag, ongeacht hun levensbeschouwelijke identiteit. Zo hopen we voor veel Ridderkerkers van betekenis te zijn."

Liefdevolle nabijheid

Stichting Het Corine Huys is opgericht als eerbetoon aan Corine, een Ridderkerkse vrouw met hart voor de lokale gemeenschap. Ze was actief en bekend in de buurt, de Ridderkerkse politiek en de media. Het hospice vormt niet alleen een samenwerking tussen organisaties, maar ook een eerbetoon aan de waarden die Corine vertegenwoordigde: zorgzaamheid, betrokkenheid en rechtvaardigheid. Zoals Wols het verwoordt: "Corine wist hoe belangrijk het is om in moeilijke tijden gesteund te worden, en hoe waardevol het is om je laatste levensfase in rust en in vertrouwde, liefdevolle nabijheid te mogen doorbrengen. Dat is precies waar dit hospice voor staat."

Opening begin 2026. Het Corine Huys is gevestigd op de begane grond in de Riederborgh.

De gezamenlijke missie: bijdragen aan warme en professionele palliatieve zorg in Ridderkerk.

Lunch en gezellig samenzijn op 18 februari

De zending- en evangelisatiecommissie nodigt u uit om op 18 februari met elkaar te gaan lunchen in de huiskamer van Ridderkerk. We willen daar rond 11.30 uur samenkomen. Na de lunch gaan we naar de IJsvogel en naar de molen van Rijsoord. Denkt u nu niet: "Heb ik allemaal al gezien!" Het gaat er om dat we elkaar in een gezellige, ontspannen sfeer ontmoeten, samen eten en gesprekken kunnen voeren. U kunt u opgeven bij Nel Lukas. Voor vervoer wordt gezorgd.

Help mijn geheugen

In december 2025 werd mij gevraagd om de reciprozaag te mogen gebruiken die in de garage van de pastorie ligt. De zaag had ik van de molen in Overschie ontvangen toen die daar overcompleet was en wij die vaak voor de tuinploeg gebruikten. Wij hadden hem nodig en grepen mis. Ik weet niet meer aan wie die is uitgeleend. Maar mocht de gebruiker er mee klaar zijn, dan hoop ik dat hij hem dan weer teruglegt.

Jaap de Jong van de tuin- en klusploeg

Giften

Wij hebben de volgende giften voor de weekbrief ontvangen: via mev. Joke de Jong € 15,- en via dhr. Arie Kranendonk € 10,-. Onze hartelijke dank hiervoor!

Verjaardagen 70+

Stuur eens een kaartje aan:

Mevr. A.A. Commijs-van Nes

Agenda

Datum	Tijd	Activiteit
Do. 12-02	20.00	Huiskring bij Cor en Kirsten van der Bent
Zo. 15-02	10.00	Ds. G.J. Roest uit Gouda 1 ^e Lijdenszondag
		Begroeten kerkgangers: Cor, Kirsten en Esther van der Bent
	17.00	Dhr. R. Verkaik uit Hardinxveld-Giessendam
	Coll.:	Diaconie / Hospice Het Corine Huys & Kerkrentmeesters